

Gedichten op thema

Printversie 'Kies een thema', dinsdag 28 april 2026, 10:19 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2023

Op het thema

wenkbrauw

zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr.	GEDICHT	DICHTER	PUBLICATIE	UITGEVER	PLAATS, JAAR	BLZ.	NOTITIES
1	Het klein geluk	Jan Campert	<i>Wie weet slaag ik in de dood (R.Campert)</i>	B.Bakker / Daamen	Den Haag 1962	58-59	veilige wacht
2	't En is de blondheid niet van uw gestruiveld haar	Justus de Harduwijn	<i>De 200 bekendste, mooiste, tederste, leukste sonnetten (R.-H.Zuidinga)</i>	A.A.Sijthoff	Amsterdam 1985	20	(zie titel) zo matig opgerezen
3	't En is de blondheid niet van uw gestruiveld haar	Justus de Harduwijn	<i>De weerlijke liefden tot Roose-mond (R.Foncke)</i>	De Sikkel / C.A.Mees	Antwerpen / Santpoort 1922	?	(zie titel) zo matig opgerezen
4	Tijdopnamen	Albert Helman (pseudo. van Lou Lichtveld)	<i>Avenue</i>	Geïllustreerde Pers	Amsterdam		de bolsters van haar wenkbrauwbogen
5	Het complot	Han G.Hoekstra	<i>Amorosa</i>	De Bezige Bij	Amsterdam 1945, 1952-3	?	ebben bogen
6	Het complot	Han G.Hoekstra	<i>Verzamelde gedichten</i>	Em.Querido	Amsterdam 1972	87	ebben bogen
7	Jij roos van Jericho	Wouter Kotte	<i>Schwarzwald</i>	De Schutting Pers	Hilversum 1979	10	gevouwen als vogels van papier
8	Slapende vrouw	H. Marsman	<i>Porta Nigra</i>	De Gemeenschap	Utrecht 1935	38	ijle zwarte veren (38o)
9	Slapende vrouw	H. Marsman	<i>Verzamelde gedichten</i>	Em.Querido	Amsterdam 1946-3	94	boven zijn ogen wenken brauwen kom!
10	Bij de foto van de geliefde op wie ik (enz. W.S.)	Hagar Peeters	<i>Koffers zeelucht</i>	De Bezige Bij	Amsterdam 2003, 2004-5	42	boven zijn ogen wenken brauwen kom!
11	Minnenijd	E.J.Potgieter	<i>Verspreide en nagelaten poëzy 1</i>	Tjeenk Willink	Haarlem 1886?	?	de schaduw van de vensterbogen
12	Paraderen tussen mijn schoot en het verschiet achter de gordijnen	Alfred Schaffer	<i>Schuim</i>	De Bezige Bij	Amsterdam 2006	34	soms trilt je wenkbrauw
13	Wakker VI	Alfred Schaffer	<i>Schuim</i>	De Bezige Bij	Amsterdam 2006	34	soms trilt je wenkbrauw
14	Onze wenkbrauwen	Elly Stolwijk	<i>De Nieuwe Wilden in de Poëzie (E.de Waard)</i>	Sara	Amsterdam 1987	25	licht gebogen als brandganzen-invlucht
15	De dood hij had jouw stem	Marjoleine de Vos	<i>Kat van sneeuw</i>	G.A.van Oorscot	Amsterdam 2003	49	als je even je wenkbrauwboog beweegt