

Gedichten op thema

Printversie 'Kies een thema', dinsdag 28 april 2026, 10:40 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2023

Op het thema

weduwe

zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr.	GEDICHT	DICHTER	PUBLICATIE	UITGEVER	PLAATS, JAAR	BLZ.	NOTITIES
1	Weduwe	Tijs van Bragt	<i>Alles is in mij</i>	De Drukkerij / Schrijverspodium	Gent 2011	37	ze ruikt zijn geur, ziet hem niet
2	Weduwe	Tijs van Bragt	<i>De 100 beste gedichten gekozen door Saskia J. Stuiveling voor de VSB Poëzieprijs 2013</i>	De Arbeiderspers	Amsterdam 2013	36	ze ruikt zijn geur, ziet hem niet
3	Penelope	Paul Claes	<i>Glans / Feux</i>	De Bezige Bij	Amsterdam 2000	?	20 jaar wachtend; weef / ontrafel mij: wade / zeil van mijn man
4	Weduwe	G. van Gelder	<i>In aanbouw (K. Lekkerkerker)</i>	H.P. Leopold	Den Haag 1939	88-89	de brief die ik nimmer heb geschreven
5	Weduwe	Anton Korteweg	<i>Ouderen zijn het gelukkigst</i>	Meulenhoff	Amsterdam 2015	417	hij is alleen in mijn hoofd als herfst zin roestige tanden blootlucht
6	Mijn man	Willem Wilmink	<i>Voor een naakt iemand</i>	De Arbeiderspers	Amsterdam 1977	?	mis hem het meest op een mooie, goede dag
7	Mijn man	Willem Wilmink	<i>Verzamelde liedjes en gedichten</i>	Bert Bakker	Amsterdam 1986	149	mis hem het meest op een mooie, goede dag