

# Gedichten op thema

Printversie 'Kies een thema', dinsdag 28 april 2026, 11:59 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2023

Op het thema  
**kapper**  
zijn de volgende gedichten gevonden:

| Nr. | GEDICHT                   | DICHTER   | PUBLICATIE                           | UITGEVER             | PLAATS, JAAR               | BLZ. | NOTITIES   |
|-----|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------|--|
| 1   | Klaagzang voor een kapper | Ron Elshout   | <i>Nomade nabij oase</i>             | De Geus              | Breda 2001                 | 26   | steeds de spiegel, verankerd i/h haar                          |
| 2   | Over mijn kapper          | Anton Korteweg                                      | <i>Ouderen zijn het gelukkigst</i>   | Meulenhoff           | Amsterdam                  | 556  | één oog kijkt meid op tv, het ander Breestraat in              |
| 3   | Kapsalon                  | F. Starik   | <i>Door</i>                          | Nieuw Amsterdam      | Amsterdam 2013             | 93   | praat tegen een vlek i/d spiegel                               |
| 4   | De kapper is een dichter  | Victor Vroomkoning (pseudo. van Walter van de Laar) | <i>Ommezien. Gedichten 2008-1983</i> | De Arbeiderspers     | Amsterdam 2008             | 366  | ziezo, zegt hij, hier is uw nieuw gezicht                      |
| 5   | De kapper is een dichter  | Victor Vroomkoning (pseudo. van Walter van de Laar) | <i>Echo van een echo</i>             | Manteau              | Antwerpen / Amsterdam 1990 | 10   | ziezo, zegt hij, hier is uw nieuw gezicht                      |
| 6   | Haute coiffure            | Jan Wagner  | <i>Poetry International Festival</i> | Poetry International | Rotterdam 2004             | 8    | nekhaar richtte zich op; in mij rukte de wolf aan zijn ketting |
| 7   | Naar de kapper            | Willem Wilmink                                      | <i>Dicht langs de huizen</i>         | Kosmos               | Amsterdam 1982             |      | waarom vind men daar eigen hoofd zo raar?                      |