

Gedichten op thema

Printversie 'Kies een thema', dinsdag 28 april 2026, 10:09 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2023

Op het thema
immigrant
 zijn de volgende gedichten gevonden:

| Nr. | GEDICHT | DICHTER | PUBLICATIE | UITGEVER | PLAATS, JAAR | BLZ. | NOTITIES |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ze hebben | Jan Arends | <i>Lunchpauzegedichten</i> | De Bezige Bij | Amsterdam 1975 | 36 | moskee gebouwd; veroveraars van recht op leven |
| 2 | Ze hebben | Jan Arends | <i>Vrijgezel op kamers. Verzameld Werk</i> | De Bezige Bij | Amsterdam 1984, 2003-4 | 422 | moskee gebouwd; veroveraars van recht op leven |
| 3 | Weemoed aan de Hembrug | Kees Bakker | <i>Maatstaf 30(1982)10</i> | De Arbeiderspers | Amsterdam | 98 | ik verbouwen onbekende groentes |
| 4 | Immigrant | Elisabeth Eybers | <i>Balans</i> | Em.Querido | Amsterdam 1962 | ? | heb alleen handen en voeten hier |
| 5 | Immigrant | Elisabeth Eybers | <i>Versamelde gedigte</i> | Em. Querido/G.A. van Oorschot | Amsterdam 1990 | 269 | heb alleen handen en voeten hier |
| 6 | Voetje vir voetje | Elisabeth Eybers | <i>Hollands Maandblad 48(2006)6/7; 703/704</i> | | | | sonder om ooit onleënbaar aan te land |
| 7 | Voetje vir voetje | Elisabeth Eybers | <i>Kruis of munt</i> | Em. Querido | Amsterdam 1973 | ? | sonder om ooit onleënbaar aan te land |
| 8 | Voetje vir voetje | Elisabeth Eybers | <i>Versamelde gedigte</i> | Em. Querido / G.A. van Oorschot | Amsterdam 1990 | 352 | sonder om ooit onleënbaar aan te land |
| 9 | Het beschrijven van de schriften | Salah Hassan (vert. K.Nijland en A.Jaber) | <i>Mijn lichaam is mijn land</i> | De Brouwerij | Maassluis 2007 | 15-22 | ik moet mijn lichaam a/d muur van vreemdelingen nagelen (190) |
| 10 | Vertrek uit Ur II | Salah Hassan (vert. K.Nijland en A.Jaber) | <i>Mijn lichaam is mijn land</i> | De Brouwerij | Maassluis 2007 | 15-22 | ik moet mijn lichaam a/d muur van vreemdelingen nagelen (190) |
| 11 | Het lied van Mustafa | Willem Wilmink | <i>We zien wel wat het wordt</i> | Bert Bakker | Amsterdam 1985 | ? | men wil dat we anders leven |
| 12 | Twee meisjes in Twente | Willem Wilmink | <i>Twee meisjes in Twente</i> | Bekadidact | Baarn 1981 | ? | zijn gaan werken in Twente; 's avonds elkaar Drentse vertellechien vertellen |
| 13 | Drentse immigranten | Willem Wilmink | <i>Verzamelde liedjes en gedichten</i> | Bert Bakker | Amsterdam 1986 | 244 | zijn gaan werken in Twente; 's avonds elkaar Drentse vertellechien vertellen |
| 14 | Het lied van Mustafa | Willem Wilmink | <i>Verzamelde liedjes en gedichten</i> | Bert Bakker | Amsterdam 1986 | 434 | men wil dat we anders leven |