

Gedichten op thema

Printversie 'Kies een thema', dinsdag 28 april 2026, 10:40 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2023

Op het thema
dichter - muze
zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr.	GEDICHT	DICHTER	PUBLICATIE	UITGEVER	PLAATS, JAAR	BLZ.	NOTITIES
1	La muse en Hollande	Cees Buddingh'	<i>Het mes op de gorgel</i>	A.W.Bruna	Utrecht 1960	46	mag graag met mijn Muze spelen, elkaar bij de neus nemen
2	Raaf wit, die van mij loskomt	Maria van Daalen	<i>Raveslag</i>	Em.Querido	Amsterdam 1989	47	er is geen god en geen muze ook; dit blijft je wil om te zijn
3	Raveslag III	Maria van Daalen	<i>Raveslag</i>	Em.Querido	Amsterdam 1989	47	er is geen god en geen muze ook; dit blijft je wil om te zijn
4	Gedicht	Max Dendermonde (pseudo. van Hendrik Hazelhoff)	<i>Tot zover voorlopig</i>	De Arbeiderspers	Amsterdam 1959	27-36	als hen de muze kussen, geen enkele zonder Circe gaat
5	De wind en het riet	Ed. Hoornik	<i>Tweespalt</i>	A.A.M.Stols	Den Haag 1946-2	19-20	sloot zacht mijn mond; stel de een niet boven de ander, verbind ze met een lied
6	De wind en het riet	Ed. Hoornik	<i>Verzamelde gedichten</i>	Meulenhoff	Amsterdam 1972, 1979-2	169	sloot zacht mijn mond; stel de een niet boven de ander, verbind ze met een lied
7	Homeros op Ithaka	Cees Nootboom	<i>Open als een schelp, dicht als een steen</i>	De Arbeiderspers	Amsterdam	1978	verbergt in zijn oog het geheim v/d dichter; Muze, vertel!
8	Homeros op Ithaka	Cees Nootboom	<i>Vuurtijd, ijstijd</i>	De Arbeiderspers	Amsterdam 1984	115	verbergt in zijn oog het geheim v/d dichter; Muze, vertel!